



Module 7

Ondertussen heb je nu al veel kaarten gezien. We hebben nog twee series van elementen voor de boeg. Zeker in het begin is het allemaal wat lastig te overzien, maar als je de elementen herkent (weet waar ze voor staan) en als je weet waar de hofhouding voor staat: Bv iedere koning gaat over actief handelen vanuit... zijn element. Iedere koningin gaat over zorgdragen voor ... haar element.

Ieder cijfer heeft dat idem. Bv. iedere twee kaart gaat over het o.a. over dualiteit vanuit het element waarvoor de kaart staat. Als je dadelijk het kwartje eenmaal valt dan wordt het een stuk makkelijker. Let wel: KIJK ook naar de kaart, wat zien je, wat voel je bij de kaart. Laat je intuïtie ook werken.

De Hofhouding: De Pentagrammen

We gaan verder met de Pentagrammen of ook wel de Munten genoemd. De Pentagrammen / Munten gaan dus over wat we hebben of doen of over alles wat voor jou van waarde is. Over geld, werk, talenten, delen, bezittingen, veiligheid, stabiliteit, tradities, eigenwaarde.

Koning van Pentagrammen



Volwassen mannen of mannelijke eigenschappen met betrekking tot het element aarde.

Koning van Pentagrammen gaat over: Actief handelen voor wat van jou van waarde is.

Gaat over daadwerkelijk handelen vanuit zijn eigen zijn met dát wat voor jou waardevol is. Geef het vorm.

Denk jij alles alleen te moeten doen?

Weet jij wat voor jou waardevol is?

Trefwoorden

Hij is de koning van de werkelijkheid, de daad en het plezier.

Een levensgenieter, een vader. Maakt van plannen een succes. Daadkracht.

Actief handelen. Moeilijk delegeren.

Geniet van je talent.

Eerste indruk

Een koning zit op een troon versierd met stierenkoppen. In de ene hand houdt hij een kleine scepter en in de andere hand een grote munt/pentagram waar hij raadselachtig naar kijkt.

De twee andere koningen zaten in een actieve houding.

Deze koning zit nonchalant en ontspannen op zijn troon. Op de troon 4 stierenkoppen van het element aarde.

De druiventrossen op zijn mantel zijn symbolisch voor het goede leven. Hij heeft het vermogen om te genieten van het leven (de situatie). Zie ook bij de koningin de omschrijving van de Griekse wijngod Dionysus. Dit kan gemakkelijk omslaan in uitpattingen. Zijn stijl van leven zal hem aanstaan.

Tevens draagt hij de scepter van de Keizerin III, hetgeen de verbondenheid met de aarde (de natuur) symboliseert.

De sterke kleuren tonen zijn verbinding met zijn liefde voor het materiële.

Zijn liefde voor tastbare waarden wordt hiermee duidelijk.

Betekenis

Actief handelen voor wat voor jou van waarde is. Hij heeft overvloed, moet actief gaan handelen anders overgroeit hij. Hij moet structuur aanbrengen. Hij heeft wel kennis van zaken.



De Koningin van Pentagrammen



Volwassen vrouwen of vrouwelijke eigenschappen met betrekking tot het element aarde.

Koningin van Pentagrammen gaat over: Zorgdragen en aandacht geven aan wat voor jou waardevol is. Geef jezelf de ruimte.
Wat is voor jou waardevol? Zorg je daarvoor? Vergeet jezelf niet.

Trefwoorden

Zelfstandigheid, vredelievend, wil anderen (praktisch) helpen, betrouwbaar, houdt van alles wat met de natuur te maken heeft. Stabiliteit. Blijf realistisch en geniet van wat je hebt.
Voedingsadvies.
Natuurgenezer.
Magnetiseren.

Eerste indruk

Een vrouw zit op een troon met in haar handen een Pentagram. De kroon op haar hoofd staat voor kennis en intelligentie. De kaart geeft een sfeer aan van weelderigheid en vruchtbaarheid.

Zij is de moeder van de aarde. Een realistische warmbloedige vrouw.

De rode rozen boven haar hoofd symboliseren de goddelijke liefde.

De haas op de voorgrond is het symbool van vruchtbaarheid.

De geitenkop op de leuning is het symbool van de Griekse god Pan, de god van de herders.

(Het is ook het symbool van Dionisus die door Zeus in een geitenbok werd veranderd.)

Beiden zijn verbonden met de natuur. Pan met de luiaard en Dionisus met de wijn en de feesten.

Dit zijn ook eigenschappen behorende bij het element aarde.

Andere benamingen zijn:

Koningin van de daad, de werkelijkheid. Zij staat dan ook dicht bij de realiteit, de werkelijkheid.

Zij is tevens de koningin van de vruchtbaarheid, het goede oogsten.

Betekenis

Aandacht schenken aan wat voor jou waardevol is. Geef jezelf de ruimte.

Zorg goed voor anderen maar vergeet daarbij ook jezelf niet.



Ridder van Pentagrammen



De denkende jongeman, actief of bedachtzaam en handelend.

Ridder van Pentagrammen gaat over: Laten zien wat je waard bent en wijst ons erop dat we onze talenten mogen tonen aan de wereld om ons heen. Heb jij kennis en ervaring opgedaan? Wat doe jij ermee?

Trefwoorden

Stabiliteit, zekerheid, doorzettingsvermogen, hard werken voor je doelen, houdt niet van veranderingen. Soms eens proberen iets op een andere manier te proberen. Veel werk verricht. Wat je zaait zul je oogsten.

Eerste indruk

De ridder zit stevig te paard. Hij houdt zijn Pentagram voorzichtig vast. Het zwarte paard staat voor kracht en uithoudingsvermogen. Voor hem ligt vruchtbare grond-ontwikkeling-vooruitzichten. Naar buiten treden met wat voor jou van waarde is. Echter, de ridder draagt ook een harnas wat kan betekenen dat hij vrij star kan zijn.

Betekenis

Laten zien wat je waard bent. De kaart geeft een sfeer aan van degelijkheid en / of solidariteit. Het paard staat met vier poten stevig op de grond. Er wordt daadwerkelijk iets tot stand gebracht. Er wordt rustig doch vastberaden opgetreden en dit leidt tot succes. Ook innerlijke rijkdom wordt op dezelfde manier veroverd.

De page



De jongeling staat (als persoon) aan het begin van haar/ zijn ontwikkeling.

Schildknaap van Pentagrammen/Munten gaat over: Onbevooroordeeld kijken naar wat je hebt. Waar ben jij goed in? Wat heb jij in handen?

Trefwoorden

Voorzichtigheid, aanbod, groeien en uitbreiden. Leren. Zekerheid zoeken, vertrouwen in anderen hebben. Gelegenheid die op je pad komt. Ik doe het nooit goed- gekwetste kind. Veel aan het werk – hoef je niet te voelen.

Eerste indruk

Een schildknaap (boodschapper brengen van kansen) staart bijna liefdevol naar het Pentagram dat hij in beide handen houdt. Hij lijkt alleen aandacht te hebben voor het Pentagram en totaal niet voor zijn omgeving. Hij staat in een groen landschap wat duidt op groei en vruchtbaarheid.

Betekenis

Onbevooroordeeld kijken naar wat je hebt. Een van buitenaf komende nieuwe kans. Meestal een nieuwe kans om rijkdom (geld – innerlijke rijkdom) op te doen door actief op te treden en je gevoel voor werkelijkheid te oefenen. Met kinderlijke onbevanging kijken wat je bezit, je talenten en ervaringen. Een kans die je te baat moet / kunt nemen. De page op de kaart staat in een vruchtbare omgeving en houdt de Munt naar boven om deze te laten zien. Goed kijken en de geboden kans grijpen. Waar ben jij goed in?



De Aas van Pentagrammen (Munten)



In alle elementen is de aas ook de 1. De 1 staat niet op de kaart maar bij het berekenen van b.v. de kwintessens, (*de essentie – de kern*) van de vraag de aas als 1 tellen.

Een 1 = De impuls, de kans die in de vragsteller besloten ligt en die benut moet worden. Kanskaarten.

Aas van Pentagrammen. Alles is in potentie aanwezig, maar wat doe jij?
Wat kun jij vorm gaan geven? Heb jij de vaardigheid?

Trefwoorden

Kans op het grote geluk (geld, inzicht, liefde) Beloning, diepe tevredenheid, harmonie, gezondheid, vruchtbaarheid. Doen. Beloning, Succes. Zekerheid. Pentakels Aas staat voor innerlijke rijkdom en een nieuwe start. Dit betekent niet dat je zomaar alles gratis en voor niets gepresenteerd krijgt zonder dat je er zelf iets voor hoeft te doen. Je moet er natuurlijk zelf op uit trekken en op zoek gaan naar dat geluk, die rijkdom, die start.

Eerste indruk

Een hand komt uit een wolk en houdt een Pentagram vast. Het wordt je aangereikt. Je ziet een weg die naar een begroeide poort leidt. De weg naar geluk. Achter de poort doemen bergen op, die staan voor kansen en ontwikkelingen. Er is veel groen, er is veel groei te verwachten. Het is aan jou of je door de poort gaat...

Betekenis

De Munt wordt omgeven door de hand van de schepper.

Het gouden pad naar de rozenpoort en de bergen= de gouden weg naar hoger inzicht.

Hier is de kans om fortuin (letterlijk = geld, symbolisch innerlijke rijkdom) te maken.

Alles is in potentie aanwezig, maar wat ga jij doen ? Wat kun jij vorm gaan geven? Wat ga jij daadwerkelijk doen ?

Pentagrammen 2



Gaat over; Twijfel tussen wat te doen en wijst ons op het wikken en wegen tussen verschillende mogelijkheden. Welke mogelijkheden heb je?
Kun je daar speels mee omgaan?

Trefwoorden

Noodzakelijke krachtinspanning. Ergens mee in het reine komen.

Maak een keuze, beslis. Evenwicht te midden van verandering.

Besluiteloosheid. Wikken en Wegen.

Balans terugvinden.

Met speelse manier mee omgaan

Zakelijk gezien: ben je al eerder in zo'n situatie geweest? = nu de kans om het beter te doen.

Betekenis

Dualiteit voor wat voor jou van waarde is. Jongleren met 2 Munten in een Lemniscaat.

Ook de 2 schepen op de achtergrond kunnen stevig op en neer gaan.

De Lemniscaat duidt op de eeuwige kringloop evenals bij de Magiër I en de Kracht XI.

Sta je voor een beslissing, overweeg dit dan op een speelse manier. Neem je jezelf serieus ?

Of hang je de clown uit? Bij het nemen van een beslissing wordt bij tossen ook vaak een Munt gebruikt.

Golven – doe je iets wat goed voelt of niet, meegaan in je gevoel. Go with the flow.



Pentagrammen 3



Gaat over: Geef dat wat je hebt de ruimte. Gaat over werken met inzet van je eigen kwaliteiten en wijst ons erop dat we samen kunnen werken, gebruikmakend van ieders kwaliteiten. Waar ben jij goed in? Wat doe jij om iets tot stand te brengen?

Trefwoorden

Ontplooiën van talenten. Innerlijke tevredenheid, het einde van een moeilijke periode, erkenning, vaardigheid. Openstaan voor adviezen. Een andere positie hebben. Goed voorbereid te werk gaan. Zaken plannen. Ergens klaar voor zijn. Zelfvertrouwen, ontwikkeling. Samen werken. Luisteren maar blijf bij jezelf. *Samen dingen bespreken maar haal dat eruit wat voor jou van toepassing is en vergeet overtollige informatie.*

Betekenis

Geef dat wat jij hebt de ruimte. Samen werken – ieder zijn talenten – ieder zijn kwaliteiten. Door samenwerken tot een goed resultaat komen. Waar ben jij goed in? Werk je alleen of werk je samen met anderen? De man op het bankje luistert aandachtig naar de monnik en de priester hij verstaat echter zijn vak. Hij kijkt wat hij kan leren en kiest vervolgens zijn manier.

Het streven naar het hogere zonder de relatie met de aarde te verliezen. (Spits naar boven is groter dan de spits naar beneden.)

Het verwerven van nieuwe kwalificaties, soort (proef)examen of beproeving doen.

Pentagrammen 4



Gaat over grip hebben op wat voor jou waardevol is en wijst ons erop dat je het wellicht te krampachtig vasthoudt. Ben jij zo vasthoudend?

Verkrampst vasthouden aan (schijn) zekerheden.

Aan wat houd jij je misschien wel teveel vast? Loslaten is soms veel verstandiger....

Heb je last van eerder ervaringen? Sta je jezelf een nieuwe ervaring toe?

Trefwoorden

Trots, hebzucht. Vastzitten, vastklampen. Materialistisch. Opgejaagd zijn. Iets wezenlijks uit het oog verliezen. Zekerheid willen hebben. Voorzichtig.

Verkrampst vasthouden aan (schijn) zekerheden.

Bij je eigen waarden en normen blijven.

Betekenis

Een gekroonde figuur met een Pentagram boven op zijn kroon. Grijpt een andere Pentagram met handen en armen en heeft daarbij nog twee pentagrammen onder zijn voeten.

Grip hebben op wat je hebt of doet.

Aan de kaart zitten 2 kanten.

- Hij is trots op zijn prestatie en toont dit vol trots.
 - Hij klampt zich star en stug vast aan zijn bezit, zodat hij niet meer kan bewegen. Om weer een levendig mens te worden moet hij leren loslaten. Dit is vergelijkbaar met de schaduwkant van de Keizer IV, als hij niet tot inzicht komt leidt dit tot de Toren XVI of de Dood XIII.
- Ben jij zo vasthoudend?



Pentagrammen 5



Gaat over eigen waarden en het leren communiceren wat voor jou van waarde is. Zet jij jezelf in de kou? Maak jij het je moeilijker dan nodig is?

Trefwoorden

Angst, verlaten, tegenslag, in liefde / financiën. Bedrog, faillissement, hulp nodig hebben. Warmte – liefde nodig hebben. Onzekerheid.
Je hoeft het niet alleen te doen. Buitengesloten. Koud gevoel.
Bandbreedte; jezelf op waarde schatten! Tijdelijke situatie (sneeuw)
Sneeuw kun je zelf wegvegen.
Je bent nooit alleen. (mensen – engelen)

Betekenis

Leren communiceren over wat voor jou van waarde is. Evenals bij Munten 6, zien we 2 bedelaars. Ze zijn er hier wel erg slecht aan toe. Zo lopen buiten door de kou en zien de warmte van de kerk binnen niet.
Zet je jezelf in de kou? Of word je in de kou gezet? Wordt er niet gecommuniceerd? Munten= materiële armoede/zorgen. Mogelijk blijkt later dat de zorgen niet nodig waren.
In groot verband kun je ook “zien” dat als mensen iets ergs overkomt ze samen verder kunnen gaan. Ze zijn samen op weg.

Pentagrammen 6



Gaat over kiezen voor wat je doet met wat je hebt en wijst ons op het belang van het evenwicht tussen geven en ontvangen. Heb jij veel te geven? Kun je ook ontvangen? Kun je voor een juiste balans zorgen, waarbij je jezelf niet vergeet?

Trefwoorden

Vrijgevigheid. Afweging. Ontvangen. Geven. Balans. Steun krijgen. Onderdanig zijn.
Voor jezelf afwegen hoe je met je financiën omgaat.
Wil je geld geven of ontvangen? (lenen)
Keuzes hoe je: met geld omgaat
met je energie omgaat
zorgt voor balans, gezonde lichamelijke keuzes

Betekenis

Kiezen voor wat je doet. Een koopman geeft geld aan 2 armen. (Vraag: welk personage stel je voor?)
Hierbij hanteert hij een weegschaal. De kaart staat voor vrijgevigheid en tolerantie.
Het is duidelijk dat de rol van een van de 3, duidelijk een rol is van de meerdere.
De weegschaal laat zien dat het weloverwogen is, hij verdeelt op een afgewogen wijze.
Dus geen teveel of tekort in het geven, maar ieder krijgt zijn juiste deel.
Je kunt dit ook zien als een (“geestelijk”) leider die juist gedoseerde leer of informatie verstrekt.
Het drietal sluit aan bij de Hogepriester V.
In het leven betekent dit dat ieder naar kracht een toedeling krijgt.
Je krijgt zoveel als je aankunt.



Pentagrammen 7



Gaat over verder gaan met wat voor jou van waarde is. Wat heb je opgebouwd en wijst ons erop dat we daarmee verder kunnen gaan.

Heb jij kennis en ervaring opgedaan?
Wat ga je daarmee daadwerkelijk doen?
Pluk jij de vruchten van je eigen inzet?

Trefwoorden

Vertraging, vertrouwen. Groei. Balans opmaken. Resultaat zien van je inspanning. Nadenken over verandering. Moe. Hard gewerkt. Niet forceren. Geduld hebben tot je kunt oogsten wat je gezaaid hebt. Iets komt naar je toe nog even geduld hebben.

Betekenis

Verder gaan met wat voor jou van waarde is. De jongeman staat op zijn staf geleund en kijkt toe hoe de Munten a.h.w. aan de boom groeien. Het thema is: Geduld hebben / opbrengen om iets met succes af te ronden. Wat ga ik ermee doen. Wil ik nog verder met wat ik doe? Voelt het nog goed. (blauw jasje, broek) Zich de tijd nemen om de vruchten te laten ontwikkelen, dingen laten rijpen. Hij heeft twee verschillende schoenen aan, hij is nog wat onzeker. De groei ontwikkelt zich naar de top van de boom, daarna volgt de verdere afronding. De groei doet denken aan de Keizerin III en het geduld en de gelatenheid vinden we terug in de Gematigdheid XIII.

Pentagrammen 8



Gaat over verantwoording nemen voor wat voor jou van waarde is. Je kunt daarmee werken zonder aan te trekken wat een ander ervan kan denken.

Waar ben jij goed in? Kun jij je eigen plan uitvoeren?

Trefwoorden

Ontplooiing. Hard werken. Moeite voor doen. Toegewijd. Nieuw bekwaamheden leren. Afstand nemen van anderen om je te kunnen concentreren. Werken met je eigen talenten. Wie of wat draai jij de rug toe?

Betekenis

Verantwoording nemen voor wat voor jou van waarde is. De jongeman werkt ijverig, geconcentreerd en met frisse moed aan zijn volgende pronkstuk, dat hij dan aan de muur kan hangen om dit trots te laten zien. Mogelijk is hij nog in de leer, maar hij heeft het in zich om later de "meester" te worden. Het gaat erom je eigen leermeester te zijn. Als meester (architect) kan hij dan aan de slag in Pentagrammen / Munten 3. Leren door het doen zonder zich aan te trekken wat anderen ervan zeggen of denken. De onbezorgdheid geeft aan dat het om een "leerling" gaat. Kleren: Rood gaat over willen. Blauw gaat over voelen. Zwart gaat over (je) afsluiten.



Pentagrammen 9



Gaat over bewust zijn wat voor jou van waarde is. Het wijst ons erop dat we dat mogen tonen aan anderen. Weet jij wat je waard bent? Vertrouw jij op je eigen kunnen, je eigen ervaring?

Trefwoorden

Onafhankelijkheid. Vrijheid. (innerlijke) Rijkdom.
Pas je zelfbeeld niet aan, aan je bezittingen. Zelfstandig.
Iemand die graag alleen is.
Rijk zijn met je talenten.
Het kapje mag af (valk) meer naar buiten treden met de innerlijke rijkdom die je hebt.
Leren luisteren naar je innerlijke rijkdom.

Betekenis

Bewust zijn van wat voor jou van waarde is. De vrouw staat centraal in de tuin en is omgeven van druiventrossen een rijke omgeving. Het zoete leven. Zij steunt op de munten en geniet van de luxe en rijkdom. De valk is het symbool van geluk bij de jacht en een teken van welstand. Dit vormt het thema van de kaart. Bewust zijn van wat we waard zijn, wat je in huis hebt, durven vertrouwen op wat je waard bent. Maar zien we ook de slak op de voorgrond. Mysterieus als een mysticus. Dit wijst naar de innerlijke rijkdom en het afwijzen van de uiterlijke luxe. Deze innerlijke rijkdom is de diepere betekenis van deze kaart. Deze innerlijke waarden zien we ook in de Heremiet IX en de Hogepriesteres II.

Pentagrammen 10



Gaat over heel veel doen. Het doorgeven van tradities (waarde) aan een nieuwe generatie. Doe jij zoveel? Wat zou je kunnen delegeren?

Trefwoorden

Veiligheid. Thuiskomst. Zekerheid. Tevredenheid. Familiezaken.
Verantwoordelijkheid. De moed om concreet met veranderingen om te gaan.
Iemand die is overgegaan, honden zien entiteiten.
Familiekaart – Geld- materie.
Onvrede hoe financiën zijn na bijvoorbeeld overlijden partner.

Betekenis

Heel veel doen. Het hele gezin staat onder de poort die naar het riante huis op de achtergrond leidt. Alleen de honden herkennen de oude man op de voorgrond, die is teruggekeerd. (Lijkt op Odyssees die is teruggekeerd na een zeer lange moeilijke reis). 3 generaties- doorgeven van waarde / tradities, tijd om door te geven aan nieuwe generaties. De 10 Munten zijn afgebeeld in de vorm van de Kabbalistische levensboom. Oppervlakkig gezien staat hij sociale en financiële zekerheid. Met haar symboliek heeft hij ook een veel diepere achtergrond, innerlijke rijkdom is bereikt. De vele geheimen in ons dagelijkse leven die wij normaal niet herkennen liggen binnen handbereik. Zie ze te herkennen en op te pakken, dan is het proces afgerond.



Oefening 9 Maak kennis met de Pentagrammen /Munten

→Leer de Munten / Pentakelkaarten kennen.

1. Haal alle tarotkaarten met een munt / pentakel uit het spel. Een munt / pentakel is een ster in een cirkel. Het laat een munt zien. De kaart munten 3 is moeilijk te vinden: de 3 munten maken deel uit van de kathedraal, helemaal boven in kun je er drie zien. Bij munten 5 zitten de munten in het raam. Als je alle munten kaarten gevonden hebt, heb je in totaal 14 kaarten. Muntenkaarten horen bij het element aarde en gaan over: hebben en doen, geld, werk, waardes, talenten, delen, bezittingen, veiligheid, stabiliteit, tradities, eigenwaarde.
2. Zoek de kaart munten 5 op en leg hem voor je neer. De figuren op de kaart lijken arm, misschien ziek, ze lopen alleen in de kou. Ze hebben hulp nodig om uit deze situatie te komen.
3. Trek daarvoor 3 kaarten uit het stapeltje muntenkaarten.

Kaart 1 laat de oorzaak zien. De kaart toont hoe het zover heeft kunnen komen dat deze mensen op straat terecht zijn gekomen. Trek de kaart met de vraag: Wat is er gebeurd in deze situatie? Verzin zelf een verhaal bij de kaart.

Kaart 2 toont wat de mensen kunnen doen om uit hun penibele situatie te komen. Het geeft dus als het ware een advies. Trek de kaart met de vraag: Wat kunnen deze figuren doen om hun situatie te verbeteren? De kaart die je trekt kan een houding laten zien of een actie die ze het beste in kunnen nemen.

Vertel je verhaal verder.

Kaart 3 laat zien wat de uitkomst is, als de figuren op de kaart het advies volgen. Trek de kaart met de vraag: Waartoe kan het leiden als ze het advies opvolgen? Kijk zelf hoe jij de kaart zou interpreteren. Hoe loopt jouw verhaal af wat je bedacht hebt.

→Je kunt ook een kleine legging doen voor jezelf:

Schud de munten door elkaar en trek blind een kaart met de vraag:

Wat is voor mij van waarde op dit moment?

En als tweede kaart: Hoe kan ik hier het beste mee omgaan?

Bekijk en beschrijf eens voor jezelf deze twee kaarten.

En dan is het einde bijna in zicht. Nog een element en dan heb je alle tarotkaarten in ieder geval gezien. Het is veel maar geef niet op. Na alle kaarten besproken te hebben ga je ermee oefenen. Dan gaat het steeds leuker worden!

Op naar module 8.