



Module 10

Een tarotconsult geven aan een ander

Als je de kaarten en patronen een tijdje voor jezelf hebt gelegd is het zeker zo leuk om ze ook eens voor een vriend of vriendin te leggen.

Wat belangrijk is dat als je de kaarten voor een ander gaat leggen, om duidelijk te maken dat je geen toekomst gaat voorspellen!

Je hebt ondertussen geleerd dat je met de tarot kaarten inzichten, een bewustzijn kunt creëren en dan is het aan jou (of in dit geval de ander) of hij of zij hiermee ook daadwerkelijk aan de slag gaat.

Daarna ga je in gesprek met de ander en is het belangrijk om een goede vraag te maken van dat wat er verteld wordt en waar diegene naar zou willen kijken.

Vragen die voorspellend klinken, bijvoorbeeld: win ik de lotto of kan ik zwanger worden? kun jij (of je moet een medium zijn) nooit beantwoorden.

Je kunt wel daarmee het gesprek aangaan. Waarom wil je graag de lotto winnen? Of wil je überhaupt zwanger worden?

Tevens vragen met een ja/nee antwoord kun je niet door middel van tarotkaarten beantwoorden.

Ga je voor jezelf of voor anderen een legging doen kun je wel vragen;

Wat kan ik doen om....? bv meer rust te krijgen.

Maak korte krachtige zinnen! Hoe duidelijker de vraag hoe duidelijker een beeld voor jou zichtbaar kan worden.

Schrijf die vraag ook op zodat je deze erbij kunt nemen tijdens een consult.

Voorbeelden van vragen die je kunt stellen kun je teruglezen in module 2.

Een manier om een tarotconsult te geven aan een ander.

(heb je een eigen manier is dat helemaal prima, volg je eigen gevoel in deze wat voor jou prettig voelt.)

- Bereken van tevoren de persoonlijkheidskaart(en) van diegene die komt d.m.v. de geboortedatum.
- Zorg dat je een ruimte hebt waarin je je zelf prettig voelt.
- Laat de mensen bij jou komen, zodat je zelf invloed hebt op de omgeving. Stel dat je bij iemand thuis zou gaan, dan kunnen kinderen continue binnenkomen, telefoon die gaat, huisdieren die aandacht willen, kortom dit leidt af! Niet doen dus. Hou de regie zelf in handen.
- Biedt diegene wat te drinken aan en zet sowieso wat water klaar (en evt. tissues) Samen wat drinken ontspant ook, mocht diegene het erg spannend vinden.
- Daarna ga je een gesprek aan. Wat houdt iemand bezig? Waar wil diegene graag naar kijken?
- Laat diegene vooral vertellen zonder zelf in de reden te vallen.
- Schrijf af en toe wat steekwoorden op over wat diegene bezighoudt zodat je er dadelijk een goede vraag van kunt maken om het consult mee in te gaan.
- Daarna ga je samen een goede korte vraag maken om het consult mee in te gaan: Die begint met; **Wat kan ik doen om....** Bijvoorbeeld rust te krijgen ?
- Is de vraag bekend, heb jij ondertussen het bijbehorende patroon in gedachten. Schrijf het patroon op wat je gaat gebruiken, wellicht handig om, als iemand terug komt, de info erbij te kunnen nemen.



- Dan schud jij je kaarten. (Oude energie gaat dan als het ware er weer uit.)
- Daarna laat je de vragensteller de kaarten schudden totdat zij/hij denkt het is goed zo, schudden, stapels maken, husselen het is allemaal goed.
- Daarna krijg jij je kaarten terug en ga je ze in het patroon neerleggen, (met dichte kant) en dan vertel je meteen dit is de kaart van het heden dit is de advieskaart enz. enz.
- Let erop dat je niet voorspellend klinkt. Het KAN zijn dat... Maar NIET dit GAAT gebeuren. Iedereen heeft een vrije wil en maakt eigen keuzes.
- Dan open je de Heden kaart en gaan jullie samen kijken wat diegene erin ziet. Jij stuurt met jouw kennis over de kaart. Is de Heden kaart herkenbaar, dan klopt dus ook de legging en kun je verder gaan.
- Daarna leg je alle kaarten open.
- Je kunt vragen welke kaart het meeste opvalt of je begint vooraan bij de eerste kaart (vooral in het begin zou ik vooraan beginnen) Let op met de Kaart de Dood dat je meteen zegt dat dit niet over de fysieke dood gaat!
- Laat dan diegene vertellen in elke kaart wat zij/hij ziet en jij stuurt weer met jou kennis over de kaarten.
- Heb je de hele legging samen besproken bereken dan de essentie. Met 1 kaart komt dan de hele legging-advies naar boven.
- Sluit af met een actie vraag. Wat ga je nu doen? Denk aan een zaadje...zolang je er niets mee doet zal er ook niets veranderen, poot je je zaadje, dan kan er wat ontkiemen, veranderen en groeien.
- Berg de kaarten zelf weer op als diegene weg is, evt. tussen 2 positieve kaarten in de bovenste en de onderste kaart.
- Is het een "zwaar" consult geweest, zet dan even alle deuren open voor frisse lucht. Eventueel kun je reiniging spray kopen om de ruimte te reinigen.
- Was daarna je handen tot over je polsen! Dan spoel je als het ware weer alles van je af. Ben je heel gevoelig ga dan daarna douchen inclusief haren en spoel zo alle energie van je af.

Dit is een manier om een consult te doen, wellicht hanteer je later jouw eigen manier van doen, dat is uiteraard prima. Ieder heeft hierin een vrije keuze / manier van doen.

Dat geldt ook voor de kaarten, je leert nu de basis van de kaarten, hoe meer je omgaat met de kaarten, des te meer dat je wellicht een bredere (eigen) betekenis gaat hanteren dat is ook prima. Je raakt namelijk nooit uitgeleerd over de tarot.



Opdracht 13

Als je eraan toe bent probeer dan eens de kaarten te gaan leggen voor een ander. Schrijf alles op zoals bijvoorbeeld via het invulformulier (module 9) en noteer hoe je deze kaarten hebt geduid.

Lees dan een paar dagen later nogmaals het consult door.

Kun je nu meer informatie toevoegen?

ps. Dit is niet iets wat moet natuurlijk. Jij moet je prettig voelen en belangrijk is dat je kijkt naar je eigen gevoel in deze. Liever de kaarten voor jezelf houden? Dat is helemaal prima.

Voorbeeld uitleg van een 4 kaart legging

Zie module 9 voor het patroon.

Probeer eerst eens zelf de kaarten te duiden voordat je verder gaat lezen.

Voorbeeld situatie; ik wil iets nieuws gaan opzetten en dat is spannend.

Voorbeeld vraag; Wat kan ik doen om goede stappen te zetten in mijn project?





1 Dat is het heden. Wat nu belangrijk is:

Als voorbeeld: Voor mij is op dit moment belangrijk dat ik verder ga. Dat wil zeggen, verder gaan met wat ik voor ogen heb, verder ga met mijn doel en me daar op blijven focussen. Dat geeft me echter soms wat twijfels, moet ik wel of niet doorgaan, ben ik wel op de goede weg?

Advies; blijf je richten op wat je wil, op jouw doel en zorg ervoor dat jezelf in balans bent. Werk door met je doel voor ogen maar zorg ook op tijd voor ontspanning, zo kun je beter overzicht houden en ervoor gaan.

2 Wat ik in mijn voordeel kan gebruiken: communiceren over wat ik wil. Geen machtsstrijd ervan maken. Niet letterlijk en niet figuurlijk. In ons hoofd voeren we vaak heftige woordenwisselingen met 'die ander' of met jezelf. Door goed te communiceren met een ander kan ik wellicht beter samen werken. (en me daarbij dus nog steeds kunnen focussen op mijn doel)

3 Wat kun ik beter niet kan doen: krampachtig vasthouden aan dingen. Ik zou het meer moeten laten stromen. Soms kun je beter wat loslaten zodat er ruimte kan komen voor nieuwe dingen. Blijf bij jezelf en laat je niet afleiden.

4 De uitkomst, let wel waar je kunt komen mits je een actie onderneemt: Bekers 2 gaat dus over het delen vanuit mijn gevoel. Maar dat kan soms ook lastig zijn, dualiteit geven.

Met andere woorden vanuit mijn legging zou ik hem kunnen duiden als volgt:

(let wel dit is op dit moment mijn spiegel, mijn situatie. Dit is een korte duiding)

Als ik mij blijf focussen op mijn doel(en), zorg voor de balans tussen werken en ontspanning. Kan ik overzicht houden zonder twijfels. Als ik daarbij goed blijf communiceren naar anderen toe en wellicht kijk hoe we beter kunnen samenwerken / overleggen kan ik meer ervaring opdoen, meer leren. Ik zou me dan wel niet krampachtig moeten blijven vasthouden aan bijvoorbeeld oude denkpatronen die voor mij belangrijk lijken te zijn. Of voor mij van waarde lijken te zijn. Is dat wel zo belangrijk? (nadenkertje) Ik kan dat beter loslaten zodat er ruimte voor nieuwe dingen kan komen.

Uiteindelijk, als ik mij doel bereikt hebt, zou ik dan mijn gevoel met de buitenwereld kunnen delen zodat dit helend voor mij kan zijn. Ik heb dan meer gevoel dat het evenredig is naar anderen toe.

Mijn doel heb ik kunnen bereiken door de juiste stappen te zetten en dat voelt goed."



De essentie is kaart 18

Voor mij wil dat zeggen dat ik me niet moet laten leiden door onbewuste angsten die soms de kop op steken. Alle begin is moeilijk, zeker als de weg nog onbekend is. Maar blijf daardoor niet in het veilig water zitten, ga op weg om te zien hoeveel moois er op mijn kant op kan komen. Ik kan groeien en mij pad gaan lopen.

→ Deze kaarten hebben mij dan zojuist een duwtje in de rug gegeven, dat ik door moet blijven gaan en dat als ik doe wat hierboven genoemd staat, het een gunstig gevolg kan hebben.

Op deze manier zou je voor jezelf kunnen blijven oefenen. Door met de kaarten bezig te blijven zul je merken dat je intuïtie sterker kan gaan worden en dat je wellicht meer op jezelf durft te vertrouwen.



Nawoord

Je hebt nu heel veel over de tarotkaarten gelezen en mee geoefend. Het is veel en wellicht kun je op dit moment nog steeds niet alles helemaal te onthouden. Dat hoeft ook niet, blijf met de kaarten oefenen, blijf kijken wat je ziet op een kaart. Dat kan eenvoudig door de dagkaart te blijven trekken, voor jezelf te leggen of voor je vrienden. Laat je gevoel meer spreken, probeer eens niet meteen een reactie te willen geven, laat je intuïtie meer en meer bovenkomen en durf te vertrouwen.

Er is zoveel te leren over deze mooie kaarten, daar kun je een leven lang zoet mee zijn.

Mocht je na deze cursus nog meer willen leren of oefenen, kijk dan even op de website www.tarotvenlo.nl voor de mogelijkheden.

Ik streef zelf naar een open en veilige sfeer in de les daarom plan ik ook geen hele grote groepen. Het zijn avonden waarin theorie, praktijk, intuïtie en verdieping samengaan. Is je kennis gezakt? Schroom niet!

We zijn er allemaal om van elkaar te leren en een leuke, leerzame avond te hebben.

Sparren met gelijkgestemden kan iedereen nieuwe inzichten geven, ook ik leer nog steeds.

Graag wil jou bedanken voor het volgen van deze tarot cursus. Ik wens je een mooie verdere ontdekkingsreis van jouw leven!

Let wel:

Jij bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leven. De tarotkaarten kunnen je helpen om inzicht te krijgen in bepaalde kwesties. Tarotkaarten zeggen jou nooit wat jij moet doen en wat je moet laten. Het leggen van tarotkaarten mag nooit de enige allesomvattende leidraad worden in je leven. De 'uitkomst' van een kaartlegging ligt nooit vast.

Jij bepaalt wat je met de informatie doet die de kaarten je geven en geeft daardoor altijd zelf richting aan je toekomst.

Rest me nog je veel succes en plezier toe te wensen met de tarot!

***Liefs
Sonja***



Ga eens op een ontdekkingsreis naar het binnenste van jezelf

Jan Backus



Geraadpleegde Literatuur

De goddelijke driehoek Faith Javane & Dusty Bunker

Kennis vanuit mijn opleidingen bij Buro voor Tarot (bestaat niet meer) & Stichting de Ster

Elly Spronk-Hollmann Stichting de Ster (met toestemming gebruikte info)

Wikipedia

Internet



**Boekenlijst als tips**

| Titels | Schrijver | ISBN nummer |
|--|--------------------------------|------------------------|
| Tarot gids | Agnes CJM de Vries | ISBN 978-90-77153-41-3 |
| Tarot voor iedereen | Annick van Damme | ISBN 978-90-202-1132-0 |
| Tarot Basics Waite | Johannes Fiebig, Evelin Bürger | ISBN 978-90-6378-833-9 |
| Rider Waite tarot set | Mario Montano | ISBN 13 9789073140172 |
| De goddelijke driehoek | Faith Javane & Dusty Bunker | ISBN 109062716814 |
| De vier elementen in Tarot en Astrologie | H Banzhaf | ISBN 90 77153 11-X P |
| De Tarot als gids voor het dagelijkse leven | H. Banzhaf | ISBN 90 6378 299 3 |
| Pythia, de hogepriesteres | Petra Stam | ISBN : 9789491557019 |



Sonja Backus
Tarot Mediator
Venlo
www.tarotvenlo.nl

2022

Niets uit deze cursus van Praktijk Aquila mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de schrijver Sonja Backus.

Praktijk Aquila heeft expliciet toestemming gekregen van Stichting de Ster om voor cursussen e.d. gegevens te gebruiken vanuit Stichting de Ster – Elly Spronk-Hollmann.