

Module 6 Het Rad van Fortuin X & Kracht XI

Het leven is altijd in beweging en we kunnen gaan kijken naar de tweede numerologische reeks van de kaarten. Een nieuwe cyclus. Een cyclus die meer gericht is op ons innerlijke leven.

Kaart 10 **Het Rad van Fortuin X**



Wat roept de naam bij je op in combinatie met wat je ziet op deze kaart?
Kijk en voel wat deze kaart met je doet. Schrijf dat eerst op in je schrift voordat je verder gaat lezen.

Ook de Dwaas is in beweging uit zijn innerlijke onderzoek begint de Dwaas er een beetje achter te komen hoe dingen en mensen verbonden zijn met elkaar. Hij heeft zijn eigen beeld ontwikkeld over het onderwerp van de wereld, de patronen en cycli. Hij ontdekt dat alles op de één of andere manier met elkaar verbonden is in het universum. Het één heft het ander op of versterkt een ander juist op een mooie manier. Het Rad van Fortuin X (10) staat symbool voor die harmonische samenwerking. De Dwaas ontdekt dat het leven soms moeilijk is en soms ook geweldig. Het ene moment voelt hij zich uitzonderlijk gelukkig en het volgende moment zit hij in de put. Als het minder goed met hem gaat, kan hij zien dat er weer een betere periode zal volgen, hij heeft ontdekt dat het leven niet louter uit hoogtepunten kan bestaan, maar dat hij ook dieptepunten moet mee maken om de hoogtepunten te kunnen ervaren. Elke keer leidt de kosmos hem naar punten waar hij een beslissing moet nemen. Na een moment van rust en innerlijk rondcirkelen, krijgt de Dwaas weer behoefte aan actie en ziet hij dat er een groter plan is dat hem hier op deze reis heeft gebracht.

Het Rad van Fortuin X roept wellicht op als een kaart die kans geeft op Fortuin als je aan het Rad gaat draaien.

We gaan met deze kaart naar de tweede cyclus, dat wil zeggen de wereld heeft nu meer vorm gekregen. Deze kaart verschijnt vaak bij een keerpunt in je leven, momenten van beslissingen. Na de gemaakte keuze volgen de consequenties van deze keuze die wij van te voren nooit helemaal kunnen overzien.

Het Rad van Fortuin gaat over wat was, wat is en wat altijd zal zijn. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, zelf richting geven aan en in je eigen leven.

Het is bij deze kaart een beetje de vraag, pak jij deze kans of niet? Zorg jij ervoor dat je zelf aan je Rad draait? Of wacht je (te) lang zodat anderen aan jouw Rad gaan draaien? Waardoor je dus de kans hebt dat je een kant op gaat die je helemaal niet wilt. Het Rad kan alle kanten op.

Neem je lot in eigen handen! Geef dus zelf sturing aan je leven.

Soms moet je daarbij eens een gokje wagen.



Ga eens bij jezelf na,

Wanneer heb jij het gevoel gehad dat je met iets nieuws kon of wilde beginnen maar heb je het toch niet gedaan?

Dat kan zijn een nieuwe baan, een vakantie boeken (al dan niet alleen), een grote aankoop, een relatie aangaan, dit zou over vanalles kunnen gaan.

Een grote of kleine 'gebeurtenis'. Beschrijf deze situatie eens voor jezelf.

Hoe voelde je je daarna? Was je toch opgelucht, had je een spijt gevoel of heb je iets uitgesteld? Schrijf dat eens voor jezelf op, de situatie, waarom je het uiteindelijk niet hebt gedaan en je gevoel daarbij.

Stel dat je het wel had gedaan? Hoe denk je dat je dan had gevoelt? Zou jij een gok durven wagen?
Wat houdt je tegen om iets te doen wat je normaal wellicht niet zo snel zou doen?
Bedenk je eens; wat is het ergste wat me zou kunnen overkomen?
En is dat ook zo erg? Of zou je er juist van kunnen leren? Kunnen groeien? Jezelf sterker kunnen voelen van;
ik heb dat toch maar mooi zelf gedaan!

Heb je weleens iets gedaan wat je normaal niet zo snel zou doen? En hoe voelde je je toen. Schrijf dat gevoel eens op.
Zou je dit gevoel vaker willen voelen? Wat houdt je (echt) tegen?

Als je van beiden je bewust bent kun je soms wat makkelijker een gokje wagen...
Het leven, jouw leven ligt in jouw handen. Jij kunt keuzes maken hoe je om kunt gaan met omstandigheden....

Het Rad van Fortuin X. $10 + 0 = 1$.

1 staat voor weer een nieuw begin. Wellicht ben je nu sterker om een slinger te kunnen geven aan je eigen Rad.



Tarot of Dreams

Draai jij aan je eigen rad? Wat niet te lang zodat een ander aan jouw rad gaat draaien....

Kracht XI

Weet je nog dat bij kaart 8 de Gerechtigheid (module 5) stond dat Waite de kaarten had verwisseld? Waite heeft de kaarten de Kracht en Gerechtigheid omgekeerd qua cijfers. (het waarom is onduidelijk) Op de Waite versie van Kracht staat dus VIII (8) en op de kaart van de Gerechtigheid XI, maar omdat ik vind dat de oudere volgorde van oudsher (Tarot van Marseille etc.) beter past, houd ik de volgorde aan waarop Kracht de elfde kaart is in de Grote Arcana en Gerechtigheid dus acht.

Kijk weer naar de kaart. Wat voor gevoel geeft de kleur geel jou? Wat doet de vrouw en wat laat de leeuw jou zien? Schrijf het eens voor jezelf op met steekwoorden.



Na een tijdje komt de Dwaas toch weer in contact met uitdagingen die verschillende emoties in hem oproepen. Pijn en desillusie zijn af en toe zijn deel, maar dan put hij uit zijn innerlijke kracht (Kracht 11). Op moeilijke momenten is het een uitdaging om moed te ontwikkelen en door te zetten. Hij ontdekt de waarde van geduld en tolerantie. En hij leert nog een belangrijke les: dat hij niet altijd zijn zin kan doordrijven, maar dat hij ook gebruikt moet maken van een zachtere aanpak. Hij zal tot een zekere hoogte rekening moeten houden met de mensen om hem heen. Onverschrokken gaat hij door. Hij wil zijn visie graag realiseren, maar hij merkt dat het leven zich niet zomaar laat temmen.

*De weg naar het Licht, voert door alle aspecten van de duisternis.
Waar veel schaduw is, is ook veel licht.
Vaak hoef je je alleen maar om te draaien.*

De kaart Kracht gaat over het inzetten van je eigen Kracht. Zelfs als je daar gevoelsmatig als een berg tegenop ziet. Je ziet dat de vrouw een wit kleed aan heeft wat staat voor zuiverheid en haar maagdelijkheid in de zin van vrij zijn van zonden. Ook zie je een Lemniscaat boven haar hoofd. Weet je nog waar deze voor stond? De strijd met de leeuw, het dier in onszelf. Dierlijke verlangens in jezelf temmen, waardoor je bevrijdt wordt. Kracht gaat ook over hartstocht en lust. Leren te beheersen. Moed en daadkrachtig. Je eigen kracht inzetten & doorzettingsvermogen.

Hoe goed ken jij jezelf? Waar mag jij trots op zijn? Benoem eens vier eigenschappen van jezelf die je van jezelf goed vindt.

Wat zou jij eigenlijk eens moeten doen? Wat zou jij aan kunnen pakken?
Schrijf op in je boekje wat je graag zou willen doen maar waar je moed voor nodig hebt, kracht of iets waar je als een berg tegenop ziet?
Dat kan een sollicitatie zijn, een lastig gesprek voeren of misschien wel alleen op een terras zitten.
Of waar je naar zou kunnen kijken is op welk gebied zou je voller willen leven? Wat heeft je daarvan weerhouden?
Welke angst weerhoudt jou om iets nieuws in het leven te beginnen? Is deze angst reëel?

Hoe zou jij in je Kracht kunnen komen te staan?

Wat tips;

-Als eerst is het belangrijk om **in contact te staan met jezelf!** Het kunnen voelen hoe het met je gaat, welke emotie, gevoelens, gedachten erbij je spelen. Belangrijk is dat alles er mag zijn, ook de tegenpool van kracht, kwetsbaarheid of misschien wel juist.

- **Zodra je voelt** en weet wat er speelt bij jezelf kun je ervoor *kiezen* dit te **communiceren** met de ander. Het is belangrijk jezelf te uiten en ook te luisteren naar de reactie van de ander. Over je gevoel praten is vaak lastig en ook daar is soms wat moed voor nodig, maar het kan je zoveel meer opleveren....de moeite waard om te doen.

-**Sta open voor anderen**, niet alleen in de persoon maar ook in zijn of haar mening. Ben open-minded. De kracht zit niet alleen in jezelf maar ontstaat mede door de wisselwerking met anderen. Star en stug vasthouden aan jouw eigen mening levert al snel tunnelvisie op. Dus naast vertrouwen in jezelf is vertrouwen in de ander ook essentieel om open te staan voor andere meningen en inzichten.

-**Ga door!** Niet het er maar bij laten zitten als het lastig gaat worden. Niet bij de minste of geringste tegenslag stoppen, maar doorgaan als je erin gelooft en weet dat het haalbaar is.

-**Veerkracht.** Het weer opveren en herstellen van een gebeurtenis. Pak de draad weer op als het een moeilijke of lastige periode was. Je komt er sterker uit, je wordt je bewuster van je kracht en je talenten. Je leert ook van de dingen die niet goed gaan. Dat weet je alvast dat je dat in ieder geval niet meer moet doen.

-**Geduld** is een schone zaak. Soms hebben dingen meer tijd nodig dan je lief is maar wanneer je geduld hebt komt dit meestal de zaak ten goede. (het gras groeit niet sneller als je eraan trekt:))

-**Loslaten.** Een makkelijk woord maar in de praktijk soms o zo moeilijk. Geloof me het zal je steeds beter lukken Door afstand te nemen kun je vaak beter zien hoe iets in elkaar steekt i.p.v. dat je er helemaal in zit. Een nachtje slapen doet wonderen. Loslaten is soms ook bewust afscheid nemen en verder gaan.

-**Blijf positief** denken, gaat het minder goed; je hebt ervan geleerd. Iemand het niet met je eens? Zorg voor je eigen balans, het gaat er niet alleen maar open staan voor anderen en daarbij jouw eigen mening en inzichten vergeten. Het gaat erom dat je beide kanten van dezelfde medaille ziet en toelaat.

Schrijf nu eens voor jezelf op wat jij het lastigste vindt van bovenstaand? Wat zou je daaraan kunnen doen om dan toch in je eigen Kracht te kunnen (blijven) staan.

Waar je aan zou kunnen denken is; om steekwoorden op te hangen als reminder, je gezinsleden vragen je te helpen of print de tarot kaart de Kracht uit en hang deze in je vizier.

