

## Module 5 Gerechtigheid VIII & de Kluizenaar IV

### Kaart Gerechtigheid VIII

→ Eerst even om wat op te helderen:

De kaarten die wij nu gebruiken van Rider Waite werden in 1909 voor de eerste keer in Londen gepubliceerd bij de Londense uitgever Rider.

Het bijzondere van het Rider Waite tarotspel is dat de kleine Arcana illustraties bevat. Het spel werd door Pamela Coleman Smith, volgens de instructies van de bekende occultist Arthur Edward Waite, lid van de Golden Dawn orde ontworpen.

Waite heeft echter de kaarten de Kracht en Gerechtigheid omgekeerd qua cijfers. (het waarom is onduidelijk) Op de Waite versie van Kracht staat dus VIII (8) en op de kaart van de Gerechtigheid XI, maar omdat ik vind dat de oudere volgorde van oudsher (Tarot van Marseille etc.) beter past, houd ik de volgorde aan waarop Kracht de elfde kaart is in de grote Arcana en Gerechtigheid dus acht.



### **Ook de Dwaas komt Gerechtigheid tegen:**

Gerechtigheid VIII (8) staat symbool voor het richting geven en om te leren van zijn verleden. Het geeft hem keer op keer de kans om met een schone lei te beginnen.

De Dwaas voelt zich verantwoordelijk voor zijn aandeel in de relaties die hij met anderen opbouwt.

Hij ontrafelt de oorzaak en ziet het gevolg en hij besluit om in de toekomst de zaken anders aan te pakken.

Hij heeft de kans om te leren en zijn gedrag aan te passen, maar daarvoor moet hij wel eerlijk naar zichzelf toe zijn en moet hij opletten om niet af te glijden naar een gemakkelijker, maar minder bewuste stijl van leven.

Wat betekent voor jou gerechtigheid?  
Hoe kun jij zelf objectief oordelen en hoe eerlijk ben jij zelf, naar jezelf toe en naar anderen?  
Schrijf dit voor jezelf op in je schrift.



Ga nu eens specifieker kijken naar de Kaart Gerechtigheid VIII.  
Wat zie je? Wat valt je op?

Getal 8 is het getal van oorzaak en gevolg, lot en karma.  
Getal 8 omgedraaid laat een Lemniscaat zien.

## Lemniscaat/Infinity

- Symbool voor oneindig, eeuwige beweging zonder begin en zonder eind, Oorzaak en gevolg, kip en het ei.
- Liggende acht



**Gerechtigheid VIII** – De Rechter, gaat over verantwoordelijkheid, balans, keuzes, oorzaak & gevolg. Vrouwe Justitia zit op haar troon met in haar rechterhand een zwaard, welke staat voor een rationeel oordeel dat zij velt. In haar linkerhand een weegschaal, welke gaat over gevoelsmatige overwegingen, gevoelsmatige balans. De twee grijze zuilen aan weerszijde staan voor neutraliteit. Daarbij zie je tussen de twee zuilen een violet gekleurde voorhang. Dit is de laatste kleur van het spectrum die wij met onze stoffelijke ogen kunnen waarnemen. Hierna komt infrarood. Daarboven/daarachter zien wij de gouden hemel. Deze symbolen geven de beperktheid van de aardse gerechtigheid weer. Pas dus altijd op met oordelen of veroordelen. We kunnen altijd maar een klein stukje van de totaliteit zien.

Bedenk je nu eens hoe eerlijkheid voor jou belangrijk is? Hoe reageer jij bij een conflict, hoe eerlijk ben je? Wordt je geconfronteerd met oneerlijkheid? Hoe kun jij je verantwoording nemen? Wat zou jij nu kunnen doen om meer in balans te komen? Durf jij je gevoel te vertrouwen?

*Wat de mens zaait,  
dat zal hij ook oogsten.*



Zorg goed voor je middelpunt. Bedenk dat de darmen het middelpunt vormen van ons lichaam. Zorg je daar niet goed voor dan raak je uit balans.

*Mocht je het leuk vinden om meer te over te lezen over het Lemniscaat op de website [www.tarotvenlo.nl](http://www.tarotvenlo.nl) staat een blog hierover geschreven.*

### De Kluzenaar IX

We gaan naar kaart IX, **De Kluzenaar IX** (ook wel de Heremiet IX genoemd.)

Nummer 9 wil zeggen we het einde naderen van een cyclus. Het volgende cijfer is 10, als je deze cijfer optelt  $1+0 = 1$  begin je als het ware aan een nieuwe cyclus of een nieuw begin. Je hebt zoveel geleerd dat je verder kunt naar een ander level of niet...

Kijk eens bewust naar deze kaart. Zonder verder te lezen.

Kijk eens wat je ziet, kijk eens naar de kleuren, de persoon. Schrijf dan eens voor jezelf op wat deze kaart bij jou oproept, wat voel je bij deze kaart?



Veel mensen schrikken een beetje van deze kaart, als je echter weet waar deze voor staat krijg je een heel andere kijk op deze Kluzenaar IX.

**De Dwaas** gaat verder met zijn levenspad.

Dan komt het moment waarop de Dwaas over het 'waarom' van dingen begint na te denken. De zoektocht daarnaar vindt hij interessant en hij zondert zich voor een periode af om na te denken over de juiste vraag en natuurlijk over het antwoord daarop. Hij raakt vervuld door de zoektocht naar het antwoord.

Nieuwsgierigheid kun je het niet noemen; het is meer een diep gevoel van binnen om het antwoord te vinden op de vraag waarom mensen leven, om te lijden en pijn te voelen. De Kluzenaar (9) staat voor die zoektocht.

Heb jij het gevoel dat je op zoek 'moet' gaan naar de wijsheid die in je zit? Hoe zou jij dit kunnen doen?

Welke wijsheid is dit voor jou?

Schrijf dit op in je schrift.

Soms kan stilte heel verhelderend werken om nieuwe inzichten te krijgen.

Zoek daarom eens een stille plek op. Dat kun je doen door een wandeling alleen te gaan maken in het bos. (let wel laat de telefoon dus thuis of minimaal op stil)

Een plekje zoeken in je huis waar je tot jezelf kunt komen en waar je niet gestoord kan worden.

Of ga eens mediteren, al dan niet met een geleide meditatie.

**Ga eens bewust voelen wat dit met je kan doen.** Waar jij kunt luisteren naar je innerlijke stem.

Met nieuwe inzichten om bepaalde zaken te overdenken en te evalueren, dat wat bij jezelf naar boven komt laat dat eens op je inwerken. Neem daar de tijd voor.



Wijsheid ... de balans tussen weten en voelen.

Te ervaren wat ons hart ervaart ... en wat onze ziel daarmee kan bedoelen.

**De Kluzenaar IX** is een wijze oude man. Hij loopt van rechts naar links, van bewust naar onbewust.

De Kluzenaar IX heeft in zijn linkerhand een gele staf en in zijn rechterhand een lantaarn met daarin een verlichte ster. Hij heeft een grijs gewaad aan wat staat voor wijsheid. De grijze baard duidt op ouderdom, rijpheid en levenservaring. Daarbij staat hij boven op een berg. Het beklimmen van de berg staat voor het gaan van de levensweg.

De tijdelijke retraite van de Kluzenaar kan een perfecte voorbereiding zijn voor zijn terugkeer in de wereld van alledag, waar hij pas dan, tot zijn volledige ontplooiing komt.

Durf jij te vertrouwen op je eigen wijsheid? Doe je dat nu ook genoeg?  
Wat is jouw eigen-wijsheid? Sta hier eens bewust bij stil.  
Noteer jouw eigen wijsheid in je schrift.

Heb jij soms de neiging om jezelf teveel terug te trekken? Dit is namelijk de andere kant (ofwel de schaduwkant) van de kaart. Als je je teveel terug trekt kun je je voelen als een einzelgänger, hoe voel jij je als je alleen bent?

Jij kunt je zichtbaarheid laten zien aan diegene bij wie je zichtbaar wil zijn.

Hoe zorg jij ervoor dat je zichtbaar bent in deze wereld? Op welke manier of op welke manier zou je dat willen doen?

Neem je voor om je vandaag eens zichtbaar te laten zien aan je wereld om je heen.

Hoe beviel dat? Vond je dat fijn of juist lastig?





***Geloof in jezelf dat is de beste basis om dingen aan te pakken.***

Heb jij je rust gevonden in jezelf? Kun jij anderen de weg wijzen?  
Belangrijk is wel als jij zover bent om anderen de weg te wijzen dat je zichtbaar bent.  
Hoe eigenwijs ben je?  
Ben je bekend met de woorden; eigenwijsheid en eigen wijsheid? Ken je het verschil?  
Hoe wijs ben je?