

Module 3 De Keizer IV & De Hogepriester V

We komen nu twee mannen tegen in de tarot. De Keizer en de Hogepriester.

De Keizer IV

In de vorige module bespraken we de Keizerin III, (de moeder als archetype)



Nu komen we bij de Keizer IV, hij heeft de vader als archetype.

Kun jij zien wat deze Keizer IV wil gaan doen? Kijk eens goed hoe hij zit op zijn troon. Wat valt jou op?

Schrijf dit weer op in je schrift.

Het opschrijven leert je kijken naar wat je nu opvalt en als je zo meteen de betekenis leest van de kaart ga je wellicht anders naar deze kaart kijken.

Juist die verschillen of interpretaties later, leren je steeds beter kijken naar beelden.

Wat **De Keizer IV** betekent voor de Dwaas;

De Keizer IV herkent hij als zijn vader. Hij kijkt eens goed naar de man. Eigenlijk ziet hij er wel streng uit. De man vertelt hem dat het tijd wordt om de veilige omarming van zijn moeder te verlaten en dat hij op zoek moet gaan naar structuur en orde. De Keizer geeft hem een aantal regels mee waaraan hij zich op zijn reis moet houden. Eigenlijk vindt de Dwaas het wel prettig om wat duidelijkheid te krijgen. Nu weet hij beter waar hij aan toe is. Hij weet dat hij wat minder vrijheid heeft gekregen door de regels, maar bedenkt dat hij er onderweg wel achter zal komen in hoeverre die regels hem zullen beperken in zijn vrijheid.

De Keizer IV gaat over structuur, orde en gezag. De Keizer regeert over zijn keizerrijk en heeft de touwtjes in handen. Hij regisseert zijn keizerrijk, oftewel jij regisseert je eigen leven.

Het gaat over het aangeven van grenzen, structuur aanbrengen waar nodig is maar dat betekent ook de structuur soms los kunnen laten. Dat kan voor de Keizer IV soms lastig zijn. Hij heeft de verantwoording voor zijn keizerrijk. Je ziet achter de troon een klein beetje water stromen, dat wil zeggen het gevoel zit er wel maar hij kan het (af en toe) moeilijk laten zien. Het past niet in zijn taak als Keizer zijnde.

Dat kun je ook herleiden met zijn harnas, deze is niet echt beweeglijke is niet gevoelig voor indrukken van buitenaf. Zie het als een kreeft, zijn schild is hard van de buitenkant, als een beschermingsfactor, maar de binnenkant is heel zacht, dus het pantser beschermt ook de zachte kant. De Keizer heeft begrip maar beheerst zijn emoties.

De Keizer IV zit op een granieten troon dat kan duiden op starheid. Hij is omringd door machtssymbolen, de scepter de rijksappel, je ziet tevens rammen op de hoeken van de troon.

Weet dat alles wat je op een kaart ziet iets betekent.

Deze kaart kan je terugbrengen naar gedachtes over je vader.

De Keizer IV staat als archetype voor je vader. Wat had jij voor een vader? Kon je met hem praten over allerlei dingen? Of had je juist weinig contact, was er geen begrip voor elkaar? Ben je zelf vader, of had je graag een (bonus)vader willen zijn ?

Hoe keek jij naar een vaderfiguur toen je zelf kind was? Is dat veranderd nu je ouder bent?

Schrijf je gevoel hierover in je schrift.



Kijk nu eens naar hoe jij in het leven staat.

Hou jij graag zelf de touwtjes in handen? Soms kan het ook goed zijn om te delegeren. Je hoeft niet alles op je eigen schouders te nemen. Heb je het een en ander goed verdeeld, prima ga zo door!

Bewaak je eigen grenzen, naar de buitenwereld toe, maar ook naar jezelf toe, zorg voor een gezonde levensstijl, zorg voor een opgeruimd huis (geeft een opgeruimde geest) zorg dat je administratie met regelmaat op orde is!

Doe je dat? Hoe stel jij jouw grenzen vast?

Of hoe kun jij zorgen voor structuur in je leven? Wat geeft jou houvast?

Ben duidelijk naar jezelf tot en naar een ander toe. Je hoeft niet altijd alles alleen te doen. Wat zou jij kunnen delegeren naar iemand anders, bijvoorbeeld in je gezin of op je werk?

En... daarbij is het zeker ook belangrijk om af en toe uit de band te springen! Ook genieten van het leven mag.

Zoals mijn vader vanuit zijn Tarotburo Aquila Blanca had staan:

Ga eens op een ontdekkingsreis naar het binnenste van jezelf

Jan Backus



De Hogepriester V



Dan de Hogepriester V ook wel de Hierofant V genoemd. (Er is geen verschil verder, het ligt aan welk (tarot)deck je gebruikt welke naam genoemd wordt.)

Ik spreek van de Hogepriester V oftewel de Leraar als archetype.

Wat zie jij als je weet dat deze Hogepriester V hoort bij het woord leraar?

Wat valt je op als je kijkt naar deze kaart, welk gevoel krijg jij hierbij? Schrijf dat weer in je persoonlijke schriftje.

Wat betekent de kaart **de Hogepriester V**.

Na de ontmoeting met zijn moeder en vader gaat de Dwaas nu echt de wijde wereld in. Hij komt in aanraking met mensen die een bepaalde overtuiging hebben en maakt kennis met de tradities van zijn cultuur. Ook start hij nu zijn formele opleiding en gaat naar school. De Hogepriester (5) staat voor het systeem van normen en waarden dat om hem heen is opgebouwd. Alles wat de Dwaas leerde van zijn opvoeders ligt in dit systeem besloten. Naast opleidingen doet de Dwaas ook religieuze en spirituele kennis op. Hoe langer hij op weg is, hoe interessanter het wordt. Hij merkt dat hij wordt opgeleid om de maatschappij in te gaan. Om dat te kunnen, moet hij op de hoogte zijn van de regels die daar gelden. De Dwaas wordt volwassen.

De Hogepriester V gaat over het leren van en / of het leren aan, van het vinden van je eigenheid.

Over je waarden en normen in het leven. Het leren van je levenslessen. Dan kan het ook zijn dat jij anderen deze dingen kunt laten leren of dat jij soms behoefte hebt dat iemand jou mee aan de hand neemt om dingen te leren. Door kennis op te doen kun je toegang krijgen tot een nieuw bewustzijnsniveau.

Het getal vijf is tevens het getal van de mens, de mens met zijn 5 zintuigen.

We kunnen horen, zien, proeven, ruiken en voelen.

Vijf gaat ook over communiceren. Bij deze gaat het over het leren communiceren. Je leert iedere dag, vooral wanneer je kunt delen met anderen. Er is vaak nog zoveel verborgen, buiten ons maar ook in onze innerlijke zelf. Hierdoor zijn de sleutels die je ziet, de poorten om kennis te ontsluiten.

Als de Hogepriester je persoonlijkheidskaart zou zijn wil je waarschijnlijk ook graag zinvol bezig zijn. Om diepere betekenis uit gebeurtenissen te herkennen. Zinnvolle gesprekken voeren. Met small talk kun je dan waarschijnlijk niet veel.



Welke levenslessen heb jij ondertussen geleerd of ben je wellicht nu aan het leren?

Zijn daarbij dingen waar je tegenaan loopt?

Kun jij communiceren (van gedachten wisselen) met anderen over wat jij belangrijk vind in het leven?

Of wil jij graag jouw mening aan een ander opleggen? Waarom doe je dat?

Schrijf dit voor jezelf op in je schrift.

Onderstaand een 25 levenslessen.

Hoe herkenbaar zijn deze voor jou?

1. Wat je vandaag doet is het belangrijk want je wisselt er een dag van je leven voor in.

2. Als een persoon graag deel wil uitmaken van je leven, zal die daar duidelijk moeite voor doen. Verspil geen moeite om ruimte te reserveren in je hart voor mensen die zich niet willen inspannen om te blijven.

3. Je krijgt in het leven meestal alles waar je om vraagt, maar dikwijls komt het niet in die vorm die je verwacht had.

4. Laat nooit één slechte dag jou het gevoel geven dat je een slecht leven hebt.

5. Vertel altijd de waarheid, want anders zal iemand die uiteindelijk voor jou vertellen.

6. Omring jezelf met positieve mensen die jou voorwaarts duwen naar jouw grootsheid. Elimineer diegenen die jou ervan weg willen houden.

7. "Bewust worden" start niet met het spreken over grote dingen, het start met het beginnen te begrijpen van de kleine dingen.

8. Niet vergeven is als het zelf drinken van gif en de verwachting hebben dat de andere persoon zal sterven.

9. Leeftijd doet het lichaam verschrompelen. Stoppen met dromen doet de ziel verschrompelen.

10. Het verleden kan jou niet meer pijn doen – niet, TENZIJ jij dat toelaat.

11. Het pad naar onze bestemming is niet altijd een rechte lijn. Soms dalen we af in de verkeerde richting, lopen we verloren, en keren we terug. Maar misschien is het niet belangrijk langs welke weg we beginnen, misschien is het gewoon belangrijk DAT we beginnen.

12. Je wordt altijd sterker van (emotionele) pijn, als je je er niet door laat verslaan.

13. De ergste persoon waarmee je je kan omringen is diegene die klaagt over alles en niets waardeert. Deze persoon kan je beter ten alle tijde vermijden.

14. Leef op zodanige wijze dat, indien iemand beslist om slecht over jou te spreken, niemand het wil geloven.

15. Het is jouw weg en alleen de jouwe. Anderen kunnen deze samen lopen met jou, maar niemand kan hem voor jou lopen.

16. Iemand die je niet kan accepteren als je op je "slechtste" bent, verdient je ook niet als je op je "beste" bent.

17. Op de weg naar succes zijn er altijd werkzaamheden.

18. Neem nooit een belangrijke beslissing wanneer je kwaad bent, en doe nooit een grote belofte wanneer je overgelukkig bent.

19. Tel niet het aantal vrienden dat je hebt, tel het aantal vrienden waar je op kan rekenen.

20. Imperfecties zijn belangrijk, net zoals je fouten. Je wordt beter door van je fouten te leren, en je wordt wie je echt bent door imperfect te zijn.

21. Gewoon "niet proberen" is falen

22. Gelukkig zijn maakt ons niet altijd dankbaar, maar, dankbaar zijn maakt ons wel altijd gelukkig.

23. De enige keer dat je zou moeten omkijken, is om te zien hoever je al gekomen bent.

24. Wanneer er iets ergs gebeurt, kan je dit je leven laten bepalen, je kan het je laten vernietigen, of je kan het je sterker laten maken. De keuze is aan jou.

25. Mooie relaties gaan niet enkel over de goede tijden die jullie gedeeld hebben, het gaat eveneens over de obstakels die jullie samen overwonnen hebben, en over het feit dat je nog steeds "Ik hou van je" kan zeggen op het einde.

Een lijst met een aantal van de grootste waarheden over het leven en hoe je deze waarheden kunt leven. Een lijst om elke dag te lezen of bij stil te staan....

Ik wens je een mooie dag !

