

Module 10 De Maan XVIII & De Zon XIX

We hebben nu al veel kaarten gezien en hebben nog maar een paar kaarten voor de boeg.

De Maan XVIII

Na de hoopvolle Ster XVII komt De Maan XVIII op ons pad.

Verborgen of onbewuste angsten steken even de kop op.



Welke dieren zie je hier? Wat zouden deze dieren kunnen betekenen?
En kijk eens goed wat in de lucht hangt... wat zie je hierin?
Schrijf de details voor jezelf op met steekwoorden of in verhaal lijn.

Ook de Dwaas vervolgd zijn pad....

De Dwaas en zijn overmatige gelukzaligheid maakt hem ook vatbaar voor de illusies van de Maan (18). In die dromerige staat ziet hij geen verschil meer tussen fantasie en werkelijkheid, terwijl dat juist iets is wat hij nodig heeft. De Maan stimuleert zijn creativiteit, maar zet ook de deur wagenwijd open naar bizarre beelden die uiteindelijk uitmonden in het omhoog komen van diepgewortelde angsten. Het zijn angsten die nog zijn overgebleven uit zijn zoektocht naar zichzelf. En deze ervaring zorgt er weer voor dat de Dwaas verbijsterd voor zich uit zit te staren. Hij dacht dat hij het snapte, maar het bleek niet zo te zijn. Hij neemt de tijd, want na zijn ervaring met het Rad van Fortuin weet hij dat er vanzelf weer licht zal schijnen op zijn situatie.

Heb jij iets met deze Maan kaart? Ben jij iemand die houdt van de nacht ? Krijg jij energie als de avond valt? Heb je weleens gemerkt dat je 'last' hebt als het volle maan is ? Veel mensen slapen slechter op dat moment.

De Maan XVIII gaat over verwarring, wisselende stemmingen. Denk aan eb en vloed, volle maan, dan weet je al dat stemmingen dan soms anders kunnen zijn of dat er veranderingen kunnen komen. Je ziet een kreeft die uit het water wil komen.

Hij voelt dat hij op weg moet gaan. Het pad ligt voor hem. Maar in de nacht ziet hij schimmen, de wolf en de hond, dat geeft hem onzekerheid, wat kom ik allemaal tegen op mijn weg....?

Daarbij is het nacht en in de nacht kan alles moeilijker of zwaarder lijken dan overdag.



Heb je goed gekeken naar de lucht? Aan de hemel zie je een Maan, de nacht en het mysterie van de vrouw. Denk aan de menstruatie cyclus. Een gezicht, een stille blik naar beneden en naar binnen, je ziet 32 stralen, de helft van de hele maanstralen dus je ziet maar één kant van de zaak. Ook zie je een zon en als je heel goed kijkt zie je een embryo (tegenover het gezicht).

Een embryo wil jou laten zien: weet dat alle begin moeilijk is ...

Welke angst belemmert jou om delen van jezelf onder ogen te zien, die je liever niet zou willen zien?

Welke eerste stap kun je hier in zetten om hier positiever mee om te kunnen gaan?

(als je dit lastig vindt om te beantwoorden kun je ook, als je binnenkort alle kaarten behandeld hebt, een kaart trekken op deze vraag, dan kan je onderbewuste het je wellicht wat meer duidelijk maken)

Accepteer jezelf en wees je ervan bewust dat jouw goede en slechte kanten jou tot één geheel maken.

Durf je op weg te gaan ? Je eigen weg?
Hoe ga jij je stap zetten, wat is je eerste stap in wat jij wilt, ook al voel je je onzeker..

Kom uit je schulp, het is de moeite waard!



*Twijfels heeft iedereen weleens. Laat je niet in verwarring brengen. Het kan echt de moeite waard zijn om voorbij je twijfel te komen. Het is aan jou wat je gaat doen...
Kijk naar de mogelijkheden en als je bedenkt; wat is het ergste wat me kan gebeuren, dan merk je vaak dat juist dat reuze meevalt.*

De Zon XIX

Het oogt meteen weer wat vrolijker. Een grote stralende zon komt weer op...



Je ziet een naam met daarbij een grote zon. Wat doet dit plaatje met jouw gevoel? Schrijf in steekwoorden op wat je allemaal ziet en welk gevoel je krijgt bij deze kaart

Ook de Dwaas komt de Zon tegen...

Na de donkere nacht komt er in het oosten een heldere Zon (19) op. Die geeft licht op de plekken die nog duister waren; de duistere plekken in zijn geest. De Zon verjaagt de wolken en verwarmt de aarde. De Dwaas laat zich opwarmen en begint het leven weer als wat lichter te ervaren. Langzamerhand verdwijnen de angsten en de pijnen. Hij voelt zich energieker en enthousiast. De Dwaas gaat steeds bewuster door het leven en hij ervaart de goedheid ervan. Opgewarmd en blij trekt hij naar zich toe wat hij nodig heeft in het leven en is niet benauwd om te vragen om wat hij nodig heeft.

De Zon XIX Een overgang naar een nieuwe fase of een nieuwe cyclus. Een transformatie van het alledaagse beperkte bewustzijn in openheid en vrijheid.

Je mag je ware zelf zijn. Ik ben wie ik ben, en hoe meer je bewust daarvan bent, des te meer je dat kunt laten zien aan de wereld om je heen. Het gaat over energie, als jij jezelf kunt zijn kost je dat de minste energie. Zorg ervoor dat je je eigen grenzen bewaakt zodat je als het ware niet 'opgebrand' raakt. Zijn zoals je echt bent. Op eigen kracht de vrijheid tegemoet. Overtuigd kunnen zijn van je eigen waarde. Warmte, vrolijkheid, optimisme en vertrouwen. Als je de eerdere ontwikkelingsweg met goed gevolg hebt afgelegd kun je weer zijn als een kind.

Ben jij wie je écht bent? Of ben je bang niet geaccepteerd te worden als jij jezelf bent? Of weet je misschien nog niet helemaal waar je voor staat, waar je goed in bent? Beschrijf dit eens in je schrift.

Kun jij nog genieten zoals een kind? Onbezorgd, open, onbevangen en enthousiast? Bedenk je eens waar jij van gaat stralen als de zon?

Hoe kom je er achter wie de 'echte jij' is?

Beantwoord voor jezelf eens deze vragen en schrijf de antwoorden op.

- ♣ Wat zijn je normen en waarden?
- ♣ Wat vind jij belangrijk in je leven?
(gezond leven, geld, familie, goede baan, rust, veel sociale contacten)
- ♣ Wat wil je bereiken in je leven?
- ♣ Waar word je blij van?
- ♣ Waar word je gelukkig van?
- ♣ Wat zijn jouw goede en slechte eigenschappen?
- ♣ Wat zijn je dromen?
- ♣ Wat zou je allemaal doen als geld geen rol speelt?
- ♣ Hoe zie jij je je leven voor je over een aantal jaar?
- ♣ Wat zou je nu willen veranderen in je leven?
- ♣ Wat zijn je passies?
- ♣ Waar besteed jij graag je tijd aan?
- ♣ Wat wekt stress en spanning op bij jou?
- ♣ Waar heb je een hekel aan?
- ♣ Waar ben je goed in en waar ben je minder goed in?

Deze vragen kunnen je helpen bewust te worden waar jij je energie kunt uithalen of waar jij gelukkig van wordt.



Ben jij je tevens bewust van je eigen energie? Is jouw energie goed of ben je (soms) opgebrand.
Hoe komt dat?
Wie of wat kost jou energie? En hoe kun je hier beter mee omgaan zodat je dus niet meer opgebrand raakt daardoor ?

We gebruiken het woord zo gemakkelijk: energie. We krijgen ergens energie van, of iets kost ons energie. We 'zitten laag in onze energie' of we 'bruisen van de energie'.

Tegenwoordig zit het ook overal in, van drankjes tot snoep tot shampoo.

Er wordt de indruk gewekt dat je naar eigen believen je energieniveau kunt reguleren en het uit een product of activiteit kunt halen als je dat nodig hebt.

Ben je bewust ervan dat gedachten, activiteiten waar je geen zin in hebt en soms mensen je soms veel energie kunnen kosten.

Iedereen heeft een ander level waar hij of zij energie van krijgt of waar hij of zij energie van verliest, hoe meer jij je bewust bent hoe jij met jouw energie kunt omgaan, des te beter je je energie kan managen.

Ben je hier eens een tijd van bewust en schrijf het eens op wat je opmerkt.



Don't compare your life
to others. There's no
comparison between the
sun and the moon. They
shine when it's
their time.

***Ontdek wie je werkelijk bent en geef elk aspect van je uniciteit volledig aan de wereld.
Dit is jouw pad naar een buitengewoon leven.***